



Nieuwsbrief

19 juni 2020, nr. 15

Geachte ouder, verzorger(s),

Hierbij ontvangt u een extra nieuwsbrief met nieuws over meester Ymker.

Agenda

Mededelingen

Beste ouders,

Het afgelopen jaar was voor mij een vreemd jaar: ziek thuis komen zitten, werken aan mijn herstel, het vinden van rust en het nadenken over mijn toekomst. Met name dat laatste, het nadenken over mijn toekomst, heeft geleid tot het besluit om per nieuwe cursusjaar op een andere plaats te beginnen. Met andere woorden: ik vertrek als directeur van De Arend / De Wingerd en ga per nieuwe cursusjaar beginnen als directeur van De Wegwijzer in Oosterwolde. Ik wil u allen hartelijk bedanken voor de prettige samenwerking die we in de achterliggende 15 of 2 jaar hebben gehad. Het laatste jaar was in dat opzicht vreemd, graag had ik dan ook op een andere wijze afscheid genomen.

Ik hoop dat het u allen goed mag gaan en wens u daarbij Gods Zegen toe.

Met hartelijke groet,

Jantinus Ymker